

# Red nú een kinderleven



Koen Van Rompay met enkele Indiase kinderen. De jongen helemaal links is Thamizharasan, een van de twee kinderen die Koen Van Rompay zelf financieel heeft geadopteerd.

Er waren nog andere vol-, hoog-, geloof- en prijzenswaardige genomineerden. Bijvoorbeeld stichtend voorzitter van de Sint-Egidius-gemeenschap Hilde Kieboom, advocaat (van onder meer de familie Marchal) Paul Quiryne en directeur van de Antwerpse Zoo Rudy Van Eysendeyk. Maar de titel "Alumnus van het Jaar 2006" ging naar dierenarts, aidsonderzoeker en oprichter van de hulporganisatie Sahaya International Koen Van Rompay. Aan de ontwikkelingshulp in hem besteden we hier bijzondere aandacht.

Toen Koen Van Rompay in november 1997 als onderzoeker een aidsconferentie bijwoonde in Chennai, het vroegere Madras, werd hij ginder in India vol in het hart getroffen door de massale armoede en gezondheidsproblemen. Vooral het beeld van aan hun lot overgelaten kinderen zonder enig basiscomfort, kinderen met talen-

ten maar zonder de kans ze te ontwikkelen, kinderen die alleen zo onvoorzichtig waren geweest op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te worden geboren, raakte hem diep.

## Wenskaarten

In plaats van de blik af te wenden en zich van het gemakkelijke alibi van de machteloosheid te bedienen, besloot hij iets te doen. Sociaal werker Durai Selvam, hoofd van het hulpprogramma READ (Rural Education and Action Development) in de landelijke regio van Andimadam ten zuiden van Chennai, bezorgde hem een stapel wenskaarten die door enkele vrouwen met de hand waren gemaakt om geld in te zamelen. Koen Van Rompay, afkomstig van Deurne maar na zijn studie diergeneeskunde in Antwerpen (de kandidaturen) en Gent (de proeven) uitgeweken naar de Verenigde Staten, nam ze mee naar zijn thuisadres in Davis, Californië. In luttele tijd slaagde hij erin ze allemaal aan vrienden en familieleden te verkopen. Dat

bracht duizend dollar op voor de mensen van Andimadam - een aardige som, te meer daar in India en andere ontwikkelingslanden met weinig geld vaak al veel kan worden bereikt.

## Sahaya International

Sindsdien is Koen Van Rompay vrijwel elk jaar naar India teruggekeerd voor een bezoek aan zeg maar zijn vrienden-in-nood. De warmte, gastvrijheid, innerlijke rijkdom van heel wat van die mensen contrasteert fel met hun uiterlijke armoede. Al kort na de verkoop van de eerste stapel wenskaarten besloot hij de hulporganisatie Sahaya International op te richten. "Sahaya" betekent in het Sanskriet letterlijk "help". De activiteiten van de uitsluitend met vrijwilligers werkende non-profitorganisatie situeren zich tegenwoordig op verschillende gebieden. Ook geografisch: India, Kameroen, Kenia, Sri Lanka. Vele projecten houden verband met Koen Van Rompays eigen onderzoeksfocus: aids. Als dierenarts is hij verbonden aan het California National



Onstuimig plezier maken in de Golf van Bengalen.

Primate Research Center van de UC Davis (University of California), waar niet-menselijke primaten als model worden gehanteerd voor research naar ernstige menselijke gezondheidsproblemen zoals aids en andere infectieziekten.

In diverse Indiase regio's probeert Sahaya International de bevolking zo goed mogelijk over hiv en aids te informeren. Dit proces van bewustmaking beoogt het verder uitdijen van de epidemie tegen te gaan, stigmatisering van besmette personen te voorkomen en de zorg voor wie direct of indirect door de ziekte wordt getroffen te bevorderen.

In Tambaram nabij Chennai steunt Sahaya de kinderafdeling van een ziekenhuis waar veel hiv-positieve kinderen verblijven.

Sinds 2001 is de organisatie ook actief betrokken bij drie hulpprogramma's voor verwaarloosde kinderen en weeskinderen in de sloppenwijken van Nairobi in Kenia. Een aantal van die kinderen hebben beide ouders door aids verloren.

In Kameroen neemt Sahaya dan weer deel aan een programma dat moet vermijden

dat met hiv besmette moeders het virus overdragen op hun baby.

Voor zover de financiële middelen het toestaan is Sahaya International graag bereid de meest uiteenlopende sociale, economische en educatieve ontwikkelingsprojecten te ondersteunen. Zo beheert de organisatie momenteel al een vijftal scholen in Andimadam en omgeving, probeert ze links en rechts de materiële zelfredzaamheid van mensen te bevorderen en werkt ze op drie plaatsen in Sri Lanka mee aan de heropbouw na de desastreuze tsunami van december 2004.

---

### Een kind helpen kost maar 26 euro per maand

---

Helpen kost geld. Sahaya International kan alle financiële steun uitstekend gebruiken. "Gewone" donaties zijn van harte welkom, maar het is ook mogelijk 26 euro per maand over te maken om er een Indiaas aidsweesje mee te sponsoren. Kinderen van wie de ouders door aids zijn gestorven behoren doorgaans tot de armsten van de

armen. De 26 euro volstaan om de voeding, kleding en schoolkosten van het kind te betalen en dat kind op die manier weer een toekomst te geven. Intussen hebben al een vijftigtal Indiase kinderen een peter of meter in Vlaanderen of Californië gevonden, maar nog vele andere kinderen kijken uit naar datzelfde geluk.

Aan de Universiteit Antwerpen krijgt het kindersponsorprogramma van Sahaya International de expliciete steun van onder meer rector Francis Van Loon, voorzitter Alain Verschoren en decaan van de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen Frans Van Meir. 

Surf voor meer informatie naar [www.sahaya.org](http://www.sahaya.org) of stuur een e-mail naar Koen Van Rompay: [kkvanrompay@ucdavis.edu](mailto:kkvanrompay@ucdavis.edu) of zijn zus An Van Rompay: [an.vanrompay@vito.be](mailto:an.vanrompay@vito.be). Stortingen zijn mogelijk op rekeningnummer 979-9520533-85 van Koen Van Rompay / Sahaya International.